

Kerkbrief



13 mei 2021

Hemelvaartsdag

Dorpskerk Bathmen-Okkenbroek online

Aan de dienst werken mee

Voorganger:	Ds. Hanneke Diermanse en mw. Marlies ter Horst
Organist/ pianist:	Ingeborg van Dokkum-Prins
Ouderling van dienst:	Janneke van Schooten
Diaken van dienst:	Tonny Oplaat
Lector:	Elly Meuleman
Geluid + camera	André Olden
PowerPoint	Theo Overduin
Koster	Be Meijer



Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek



ORDE VAN DIENST

Orgelspel voor de dienst – *door Ingeborg*

Gen Himmel aufgefahren ist - E. Pepping (1901-1981)

Welkom, bemoediging en gebed van toenadering – *door Janneke*

O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

O: (...)

Vernieuw ons naar het beeld van Christus

**A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.**

Amen.

Orgelspel en gesproken tekst Psalm 150a: 1, 2, 3 en 4

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Groet – *door de voorganger*

V: De vrede van de Heer is met u.

A: Zijn vrede is ook met u.

Gedicht Hemelvaartsdag

Luisterlied: 'Hij leeft' (LB 667: 1-6)

1 Hij leeft,
naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.

2 Hij leeft
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.

3 Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.

4 Hij leeft
waar het brood wordt gebroken,
Hij leeft van hand tot hand.
Verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.

5 Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

6 Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 15, 9 - 17 (*door Toos*)

Inleiding Hemelvaartsdag

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 – *door Elly*

Orgelspel en gesproken tekst LB 666: 1 en 2

1 De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

2 De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Evangelielezing: Lucas 24: 49-53 – *door Elly*

Luisterlied: 'Al heeft Hij ons verlaten' (LB 663: 1 en 2)

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Hemelvaart in woord en beeld

Luisterlied (cd): 'Zing voor God een loflied' – Taizé (nr.7)

Gedicht: 'Verkondig alle mensen' (t. H. Jongerius)

- + Verkondig alle mensen wat Ik u zeggen zal:
mijn woorden brengen vreugde en vrede overal.
- + Verkondig aan een ieder die hier geboren wordt:
wij zijn niet langer vreemden maar kinderen van God.
- + Verkondig aan de blinden: een licht is opgegaan,
wij lopen niet verloren, er is een weg te gaan.
- + Verkondig aan de armen: uw droefheid is voorbij,
de zondaar vindt vergeving, de liefde maakt u vrij.
- + Verkondig aan wie zoeken: niet eeuwig duurt uw nood;
Ik ben uw weg naar vrede; Ik ben uw levensbrood.
- + Verkondig aan wie sterven: gij kunt in vrede gaan;
het wordt voor u ook Pasen, Ik ben u voorgegaan.
- + Verkondig heel de aarde en al wat adem heeft:
gelukkig zal hij wezen die in de liefde leeft.

+ Verkondig alle mensen wat Ik u heb gezegd:
een nieuwe geest van vrede wordt in uw hart gelegd.

Diaconale mededeling – door Tonny

- **Kerk en diaconie**
- **Pater Jan Brinkhof in Peru**

Sinds mei 1981 is pater Jan Brinkhof werkzaam in de wijk Comas, een sloppenwijk in Lima.

Hij is daar begonnen met het opzetten van eetplaatsen vanwege de ondervoeding, in het bijzonder bij kinderen.

Hij heeft hiervoor vrouwen uit die wijk gevraagd, die hier het ontbijt en middag eten voorbereiden, dat door gezinnen opgehaald kan worden.

Later werd het aantal eetplaatsen langzaam uitgebreid, waarbij bij een aantal ook ruimte werd gemaakt voor het geven van cursussen, zoals voedingsleer, gezondheidszorg, politieke bewustwording en scholing voor jongeren. Voor de kinderen werd er ook kinderopvang geregeld, zodat de moeders een cursus kunnen volgen.

Ook werden er enkele trappen aangelegd in de bergen, zodat er minder ongelukken gebeuren. Meestal is het zo, dat pater Jan Brinkhof voor de materialen zorgt, en de mensen zelf het werk doen. Als een project eenmaal loopt, is men zelf verder verantwoordelijk dat het goed blijft draaien.

Natuurlijk kan men altijd weer bij hem terecht met vragen of om advies; een enkele keer ook om een financiële bijdrage.

Uw bijdrage gaat via de broer van pater Jan Brinkhof rechtstreeks naar hem toe.

Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars en orgelspel acclamatie LB 368^e:

God in de hemelen, zie naar uw mensen,
wijs ons de weg van het leven.

– Stil gebed en Onze Vader

Slotlied orgelspel en gesproken woord: ‘Dank, dank nu allen God!’
(LB 704: 1 en 2)

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Zegen

Orgelspel na de dienst – door Ingeborg

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott - D. Buxtehude (1637-1707)